

KÄGLINGENYTT

PREMIÄR FÖR KÄGLINGENYTT



Käglinge Mölla

Premiär för Käglingenytt

LARS KRISTIENSEN

Käglingenytt ges ut av Käglinge Egnahemsförening. Bladet kommer ges ut 4 ggr per år. I Käglingenytt kan ni läsa om vad som händer i Käglinge och egnahemsföreningen aktiviteter. Ni kommer även kunna läsa om Käglinges historia.

Arrangemang av Egnahemsföreningen:

Varje år arrangerar vi traditionellt midsommarfirande på midsommarafton, som innefattar allt från resning och beklädnad av stängen till sång och dans lett till tonerna från en trubadur. Genomsnittligt är vi ett par hundra personer som firar denna högtid varje år tillsammans vid Grodans Hus i rekreationsområdet. Alla tar med filt och kaffekorg och sedan sjunger vi och dansar tillsammans. Föreningen bjuder alla barn på saft och bulle.

Käglingedagen och Pålssondagen arrangeras alltid en söndag i september. Tidigare på dagen arrangeras Käglingedagen nere vid Grodans hus och därefter tar Pålssondagen firande sin början uppe i Pålssonhuset. Denna dag hälsar vi alla välkomna till aktiviteter såsom Ansiktsmålning, Knattelopp, Ponnyridning, Utställning, Barnloppis, Lotteriförsäljning, Tipsrundor, Godisregn, Fikaförsäljning, Svampurer, Besök av utryckningsfordon, Studieförbundet, Scouterna, Hintons Golfklubb, Pärfförrådet



Tradionellt midsommarfirande i Käglinge naturområde.

Vem är vi, Vad gör vi

LARS KRISTIENSEN

Käglinge Egnahemsförening har verkat i byn sedan 1963 och har till idag arbetat för att stödja byns intressen. Under åren har vi engagerat oss i Midsommarfiranden, Cykelvägen mellan Käglinge och Arrie, Käglingedagen, Ombyggnaden av väg 101, Pålssondagen, Pålssonhuset, Nätverket Oxie Byar, Busslinje 144, Grannsamverkan, Tågdepån i Glostorp mm.

Föreningen drivs av ideella krafter som brinner för vårt Käglinge. I föreningen ingår även Pålssongruppen som tar hand om Pålssonhuset. Vi bjuder in alla boenden och medlemmar till årsmöte i början av varje år och alla våra möten protokollförs.

Vår ambition är att kunna arrangera fler aktiviteter såsom Tävlingar, Utflykter, Föreläsningar, Informationskvällar, Rundvandringar, Medlemsförmåner... listan kan göras lång. Men för detta krävs fler medlemmar. Idag har föreningen ca 150 medlemmar.

Vi är inom området idag över 2 000 invånare. Vi hälsar gamla och nya medlemmar välkomna till Käglinge Egnahemsförening och hoppas på att se dig och dina grannar på framtida arrangemang!

I DET HÄR NUMRET

VEM ÄR VI, VAD GÖR VI

PÅLSSONHUSET I KJEGLINGE

FRÅN KOJA TILL SLOTT

Pålssonhuset i Kjeglinge

LARS KRISTIENSEN

Till enskiftet 1806 låg Käglinge by samlad med 12 gårdar och några små ”gadehus” öster om landsvägen. Den var delad på längden av vägen mot Törringe. Längst i norr låg kvarnen, längst i söder löpte Kjeglinge Bygata ut i landsvägen mot Anderslöv. Vid vägen mot Törringe öppnade bönderna redan 1808 en skola och 1905 byggdes en ny strax intill i rött tegel. En av de första eleverna i den var gossen Paul Gustaf Pålsson, född 1897. Hans morföräldrar Anders Greko och Kersti Erlandsdotter brukade den lilla gården Käglinge nr 2 precis söder om landsvägen. Gustaf blev inte bonde, han blev fjärdingsman (polis), kyrkovård och ledande kommunalman. Han byggde eget hus bredvid gården och vårdade den som den historiskt medvetne hembygdsvårdare han också var. Landsvägen breddades och byggdes på. Gården hamnade som i ett dike och efterhand i förfall. Gustaf närmade sig 90 år. På initiativ inom Käglinge Egnahemsförening 1985 och med ett par års ideellt arbete restaurerades byggnaderna, de två längor som stod kvar sedan den västra blåst ner 1914. Gustaf kunde den 9 maj 1987 fira det nya taket med en lysande berättelse om livet på gården. Att morföräldrarnas hem skulle få vara kvar och kunna berätta om tider som varit gjorde honom lycklig. Några dagar senare avled han.

Käglinge Egnahemsförening fullföljer vården av den nu över 200-åriga gården, minnesgården Pålssonhuset. Under sommartid visas den varje söndag. Gustaf startade vid sitt eget hem strax intill en midsommargudstjänst i trädgården. Den gamle kyrkovårdens tradition förs vidare av egnahemsföreningen årligen söndagen efter midsommar, sedan 1987 inne på den gamla gårdsplanen



Pålssonhuset



Midsommarfirande

Pizzeria har öppnat i Käglinge

LARS KRISTIENSEN

När man stiger in i San Marinos lokaler så möts man av en familjär värme. När Nico först såg lokalens ljus så visste han direkt att han hade hittat rätt plats för att öppna sin pizzeria. Den 1 januari 2021 öppnade pizzerian i en del av den ombyggda lokalen, som en gång var en affär. Framför pizzerian längs Törringevägen har man skapat parkeringsplatser och en uteservering. Lokalen har plats för 12 sittande gäster. På menyn har man pizza, kebab/gyros pita/tallrik och olika sallader.

Öppettider

Mån-Torsdag 11:30 – 21:00

Fredag – Lördag 11:00 – 22:00

Söndag 13:00 – 21:00

Nico med familj hälsar er välkomna till San Marino i Käglinge





Så här är det tänkt att Offasson huset ska se ut efter renoveringen

Offasson huset blir bostadsrätter

LARS KRISTIANSEN

Gamla Offasson huset snart ska välkomna nya invånare till Käglinge. Företaget Gessie Fastighets AB ansökte om bygglov cirka 3 år sedan och fick lov att påbörja sitt arbete i maj 2020. De byggde om den gamla lagerlokalen till 10 bostadsrätter med storlek från 68–230 kvm. Företaget behöll skallet och rev allt inuti. Man har försökt att bibehålla industri känsla med stora fönster och betonggolvet.

Bolaget har lite kvar med utemiljön men är klara innan inflyttning som är tänkt någon gång i januari 2021. Soheil Norozi säger att man har tänkt mycket på miljön och därför använder man sig av solpaneler för energiförbrukningen

Tack till Soheil Norozi för denna information

Gatunamn i Käglinge

LARS KRISTIANSEN

I Käglinge har några gator från namn efter forna tiders förtroendemän.

Fjärdingsmansvägen

Fjärdingsman var polis och indrivningsman på landsbygden, biträde åt landsfiskalen

Rusthållarevägen

Rusthållare var ägare av jordbruksfastighet som svarade för ett rusthåll, dvs uppsättning och underhåll medelstorp m m av en ryttare till kavalleriet.

Sexmansvägen

Sexmän kallades de ”ärlige, oberyckade, gamle förståndige män”, som under 1600-talet började väljas av sockenstämman, socknens beslutande organ. De skulle övevaka kyrkobyggnaden och prästgårdens underhåll. Med hjälp av rotenmästare eller fjärdingsmän skulle de svara för ordning och reda och tukt i församlingen. Sexmannainstitutionen upphörde 1862.

Åldermansvägen

Byfogden eller åldermannen skulle vara fridens och ordningens väktare. Han företrädde byn utåt och skötte dess angelägenheter.

Han kallade till och ledde bystämman, sammankomst som hölls med byns jordägare en eller ett par gånger om året. En gång om året har stämman hållits för genomgång av byns räkenskaper och val av förtroendemän. I sydvästra Skåne använde man Mårtensdagen I november härtill. Åldermannen kunde kalla till bystämma genom att kringsända en budkavle från gård till gård. Han kunde också kalla till mötet genom att tuta I byhornet ute på bygatan eller från en upphöjd plats i byn,

Källa: Göran Källqvist – Gatunamn I Oxie.

PlusGiro		INBETALNING/GIRERING B		Kod 1
Meddelande till betalningsmottagaren				
MEDLEMSAVGIFT		Till PlusGirokonto		53 55 80 - 5
150:-		Betalningsmottagare		Käglinge Egnahemsförening
Användare (namn och postadress)				
Svenska kronor				
150.00				
5355805#06#				

Bli medlem i Käglinge Egnahemsförening

Medlemskapet kostar endast 150:- per hushåll

Som medlem stödjer du Egnahemsföreningens alla arrangemang och arbete till en ringa kostnad och till mycken glädje för dig och andra. Vi har valt att ha en låg avgift och finansierar arbetet med ideella krafter och god och glad sammanhållning. Medlemsavgiften betalar du in på vårt plusgiro 53 55 80 -5 **Märk inbetalningen med namn, adress. Glöm inte att ange eran e-post adress, då all utskick sker digitalt och på vår hemsida www.kaglinge.com**

Betalar du in avgiften innan 31 mars så deltar du i vårt medlemslotteri där vi lottar ut presentkort

Ju fler vi är desto bättre blir det, välkommen du också!

Från koja till slott

PER RAGNARSON

Hans och Sonja Allbäck åtog sig att med deras egna idéer och metoder som ”fönsterhantverkare” med beprövad kunskap restaurera samtliga fönster i byggnaderna. De ville fortsättningsvis använda huset som ett referensobjekt bl.a. i kurser för blivande fönsterhantverkare med användning av ren linolja, deras egenhändigt utvecklade, uppvärmande ”kittlampa” m.m. Detta är egentligen nummer 1 av vad Pålssonhuset har gett, den första helrenoveringen enligt ”Allbäckmetoden”, som via allt större projekt i Sverige och utomlands ledde till uppdraget att lägga upp en miljövänlig och hållbar renovering av runt 3000 fönster på det historiska slottet Versailles utanför Paris.

Att söka sig tillbaka till gamla, miljövänliga och allergifria metoder för färgframställning och målning är makarna Allbäckes verk helt och hållet, men vi är glada och stolta över att ha fått vara med på ett hörn i början av en unik utveckling. Hans och Sonja har sedan 1986 återkommit med kursdeltagare och för att titta till fönstren, vilket de har lovat att göra så länge de bara kan. Det är för oss i Käglinge ganska nöjsamt att fråga besökare vad denna oansenliga lilla gård på skånska slätten har gemensamt med något så stort och fint som Versailles... Ett uppmärksammat TV program 2014 om slottsprojektet har hjälpt några att svara rätt.

Linoljeprodukter baserade på gamla, mycket väl beprövade metoder hjälper nu fransmännen att med långsiktighet hålla nere slottsunderhållets kostnader. Idéerna fick också ta plats vid FN:s miljökonferens i Paris.



Ett ”förfodat”, d.v.s. delvis förnyat, fönster åt gårdssidan 1986.

Lös korsordet och skicka svaret till info@kaglinge.com



Across

1. Vad är en kärknipprot?
4. Vilket drama utspelade sig i Pålssonhuset 1912?
7. Vilket slott har Hans och Sonja Allbäck renoverat fönster på?

Down

2. Hur stavades Käglinge innan?
3. Hur många grodarter finns i Käglinge Naturområde?
4. Vilken populär arrangemang arrangerar Käglinge Egnahemsförening varje år?
5. Vad hette Pålsson i förnamn?
6. Vad var en Fjärdingsman?