

En minnesgård söder om landsvägen

När den självutnämnde kejsaren Napoleon Bonaparte härjade som värst i Europa, reste en bonde i Käglinge en ny gård, utskiftad från den samlade byn på "Kjeglinge Bytompt".

Samtidigt kallades pojkar i bygden till krigstjänst, om vilket gator med soldatnamn vittnar idag. Byn skiftades 1806, men det lite tid med det nya.

Tolv gårdar och några "gadehus" för hantverkare och gamla fanns i byn som sträckte sig från Käglinge kvarnväg till bygatans utfart till landsvägen mot Anderslöv och Ystad. Ingen vet hur gammal den var. Längst i norr låg kvarnen på sin backe. Byn bredde ut sig kring en allmänning, där folkskolan från 1905 ligger vid Törringevägen. Där finns idag en gata som fått sitt namn hämtat ur livet i Käglinge i mitten av 1800-talet, den avsuttne soldaten Pehr Kopparstjärnas gata.

Byns bönder hade haft sina ägor utspridda i de fyra väderstrecken på ett sätt som inte längre kunde ge en säker bärning. Friherren på Svaneholm Rutger Mclean (1742-1816) genomdrev den stora omvandlingen av slättens odlingslandskap. Men det tog tid för bönderna att få gårdarna ut på nya platser. Omkring 1810 kan den ursprungligen trelängade gården på "Kjeglinge No 2", nu Pålssonhuset, ha fått åtminstone bostadslängan klar, medan de gamla byggnaderna stod kvar för kreatur och redskap och utgjorde en depå för återvinning av byggmateriel. Ekonomiskt skulle förändringarna visa sig bra, men den samlade byns gemenskap med byalag, ålderman och byastämma gick förlorad.

Den lilla gården med adressen Käglingevägen 147 ärvdes 1912 av Gustaf Pålsson (1897-1987), som blev en legendarisk profil i Glostorps församling och sedermera Oxie kommun, kommunalman, kyrkovärd, fjärdingsman, hembygdsvärdare. Ideella krafter inom Käglinge Egnahemsförening kunde under 1980-talet i samråd med Gustaf genomföra en räddning och restaurering av de två längor som fanns kvar sedan logdelen hade blåst ner 1914. Ett kraftfullt ekonomiskt stöd för detta lämnades av Malmö Planterings- och Försköningsförening. Egnahemsföreningen svarar för underhåll och inbjuder till visning och kunniga guiders berättande. I samarbete med Oxie församling hålls midsommargudstjänst i den gamle kyrkovärdens anda och med Oxie Härads Hembygdsförening knyts kulturtrådar samman till en kvartssekellång tid, då Gustaf var föreningens lokalhistoriskt mångkunnige sekreterare. Gustaf gjorde gården till en samlingsplats med bokutlåning och studiecirkel under 1930-talet. Därför är Pålssonhuset idag ett kulturminnesmärke, en "frost" berättelse om en småbondes liv på söderslätt under de 100 år som gården brukades. Här finns en miljö för ro, eftertanke och gemenskap. Kom till söndagsvisningar eller på besök som kan bokas efter orientering på denna hemsida www.kaglinge.com.

