



Resumé 27 september 2017

Lanthandel, blomsterskola, bostäder

Lanthandeln är död, sörjd av minnesgoda seniorer, inte minst i Skånes glesbygder och Norrlands inland. De fanns i många orter som drabbades av blodbrist, när bilen blev var mans möjlighet och kommunsammanslagningar slog i sista spiken. Sen tog handelns allt starkare makt kommandot. Köpcentra skulle det vara.

Lanthandeln hade dofter från kaffesnurror, av salt sill, snus, smorläderstövlar och sådan nymodighet som hygien med Palmolive tvål och Persil tvättmedel. Den atmosfären sitter kvar i näsan, om man är gammal nog.

Kvar är också minnet av det sociala minglet, när folk samlades där de hade ärenden att uträtta. Där sprang man inte bara in och ut. Där snackades det.

Per Andersson hakade på när Grevebanan kom och klöv Oxie i en kyrkby och ett mera dynamiskt stationssamhälle. Dit reste folk, och därifrån. Där lastades betor. Där skulle man handla. Första affären låg mellan nuvarande stenfirman och järnvägen. Sen blev det lanthandeln på andra sidan järnvägen. Sådär står det i folkbokföringen om dem.

Andersson, Per

Handlande

f. 1863 i Glostorp

Gift man, far i familjen

Oxie Stationsområde

och

Eriksdotter, Anna

f. 1871 i Burlöv

Gift kvinna, mor i familjen

*Handelspionjäreerna i folkbokföringen
år 1900*

Handlande:

Albin Andersson, Oxie,
(Fodervaror, timmer, diverse).

Nils Olsson, Oxie,
(Spannmål, timmer, diverse).

Georg Ohlsson, Oxie, (Diverse).

Oxie koop. handelsför., Toarp,
Förest. N. Sköld.

O. L. Olin, Toarp, (Diverse).

*Handlare i Oxie 1932 enligt
arkivisten Janne Agri (1889-1974).*

Per och Anna fick sonen Albin (1901-1954), som tog över och sedan Albins dotter Ulla (f. 1937) med maken Stig Christensson (1928-2017). Det varade så länge som de kunde stå emot den s.k.

utvecklingen. Genom hela 80-talet. Sen kom Blomsterskolan.

Ingvar Strandhs.

Om detta handlade berättarkvällen i Kummingsgården den 27 september med tangerat publikrekord, nästan 100 personer.



*Evenemangsfoto:
Kjell Wihlborg*



Bittan Strandh uppskattades för sina insatser för allt som krävdes för företaget utöver det konstnärliga. Elever, lärare, pengar, allt i god ordning. Lanthandelns gamla kassaapparat stod symboliskt nog i hennes sällskap på kontoret.



Festligt, fullsatt, när Ingvar och Jenny Strandh intog scenen. Jenny binder buketter, medan pappa pratar. Flikade in ett och annat som han inte fick missa.

Med Ingvar kom hustrun Maj-Britt, mest känd som "Bittan", och dottern Jenny, som följt i pappas fotspår och driver blomsterföretag på Emporia i Hyllie. Ingvar apostroferade hustrun som sammanhållande kraft i företaget och lät dottern elegant visa upp konstarten till buketter som lottades ut i publiken.

Albin Andersson i affären, en av ett antal bilder som dottern Ulla varit av med men som återfanns, när Robert Jensen sökte dokumentation, bl.a. för den här kvällen.



Hit flyttar vi
19075 kort
Ingvar Strandhs
Blomsterskola
TEL 040-190740



Bilden från lanthandeln visar nog personalen, troligen 1917. Ulla Christensson kan identifiera Emil Göranssons (1893-1952) hustru Gerda Karolina (1883-1979) sittande t.v. i främre ledet med vit hätt på huvudet. Som nr två och tre i bakre ledet står Gustaf Pålsson, då 20 år, och hans bror Sigfrid (f. 1900), som senare emigrerade. De uppträdde i hatt som nyblivna karlar, vilket ansågs berättiga till att bära hatt. Med skolmössa står längst t.h. Ullas blivande far Albin, som föddes 1901. Längst t.h. står Albins yngre syster.

Ett annat varv

Ingvar Strandh växte upp i Landskrona. På den tiden skulle en ung grabb jobba på varvet. Föräldrarna tyckte det. Ingvar provade men det kändes inte bra. Det var det där med blommor och det fanns ju en utbildning bl.a. i Östra Grevie. Föräldrarna sa ungefär "jaså – jaha" men inte nej och så blev det som det blev. Och föräldrarna hade börjat tro på Ingvars val. Han jobbade som bud i blomsteraffär i Landskrona, utbildade sig vid blomsterskola i Norrköping som 18-åring. Jobbade sen i blomsteraffär i Landskrona. Hade egen blomsteraffär på Fersensväg 4 (Gullregn) 1969-1972.

Ett tag frilansade han bl.a. på Svenska Amerikalinjens Kungsholm.

Sen blev det blomsterhandel i Malmö mitt emot gamla "MAS" och ett embryo till en avancerad floristutbildning och sedan en blomsterskola i Oxie från början av 90-talet.



I den gamla lanthandelns fönster sattes upp en skylt om vad som snart skulle fylla det märkliga bygget med dess grova träpelare och bärande balkar.

Undervisningslokaler.

"Kunglig Hovleverantör" blev Ingvar när Carl XVI Gustaf hade nått 50-strecket. Slottet, Lejonbacken och mycket därtill skulle prydas. Det krävdes inte bara blommor utan också en hög grad av organisation, även med frivilliga krafter engagerade.

Spridda florister

Skolan har spridd florister ut över landet, mest i form av unga kvinnor. Varför inte, killar? Många är kvar som egna handlare, andra kan ha bildat familj och dragit sig tillbaka till lite frilansjobb. Ingvar mindes gärna också sina lärare och de olika evenemang som skolan stått för. Den där skylten i fönstret väckte idén om en serie "Blomsterveckan i Oxie", som varade några år. Tanken var förstås att Blomsterhallarna skulle haka på, men där klarade man sig som grossist utan att intressera sig för affärernas kunder, trots att Blomsterskolan köpte blommor för miljonbelopp varje år. Det var lite trist att inte få dem med på tåget. Festliga blomsterveckor blev det så länge ett tappert gäng seniorer orkade.

Dottern Jenny följde som sagt i pappas fotspår, tog över stafetten och driver eget i Hyllie. En vacker bukett som hon band lämnade Ingvar till Ulla Christensson. Förmodligen delade känslor kring det historiska i att en lanthandel kunde bli en blomstrand skola och nu snart skall vara omvandlad till ett tjugotal lägenheter inom Bostadsrättsföreningen Strandhgården.

Ingvar och Bittan skall bo kvar.



Förvandlingen är gjord, de gamla byggnaderna i ny skepnad.

Internationellt

Under ett kvarts sekel satte skolan Oxie på kartan genom internationella kontakter och samarbeten. Blomsterspråk kan ju vara gränslöst. Oxie är alltjämt ett importcentrum för blommor, men tiderna och Europa har ändrats så Oxie står inte kvar på kartan på samma sätt och sprids inte med nya florister som förr. Det blev kraftiga applåder för familjen Strandh för vad som kunde berättas och visas med grepp i mängder av ännu osorterade bilder.



På Strandhgårdens vind hittade Robert Jensen denna marknadsföring av bedårande brudbuketter.

Resuméskrivare:
Per Ragnarson

Blomsterskolan gav idén och Blomsterveckan 1994 besöktes av det populära radioprogrammet Trädgårdsdags med experten Lars-Erik Samuelsson (1921-2010) och programledren Ulf Schenkmanis (1934-2004), som här med dåtidens tunga sändarutrustning intervjuar undertecknad, f.d. radiokollega.

Ulla Christensson med en av kvällens Jenny-buketter (foto: Evalill Persson).

