

RESUME

Kummingårdens **Berättaraffon onsdagen den 19 oktober** väckte stort intresse med 90 deltagare. Tegelepoken, som Sven Henriksson tidigare berört gav oss denna kväll ett omfattande historiskt tillskott, liksom andra timmens berättelse om de affärer, som förekommit i våra omgivningar.

Per Ragnarsson i samarbete med Gullmaj Sandberg har sammanställt en 37-sidig A4 pärm om tegel, som finns på Biblioteket i Oxie. Pers förnämliga föredrag med illustrationer visade teglets betydelse ända från 1100-talet då Gumlösa kyrka 1192 invigdes, den är Nordens äldsta uppförd i bränd tegel. Men det dröjde ända in på 1800-talet innan tegel blev gängse byggnads-material även i enklare hus. Det har genom tiderna funnits närmare 300 tegelbruk i Skåne och nu inget. Istället importeras tegel från Danmark och Tyskland, eller så bygger man hus, som Sven Henriksson uttryckte det i material, som inte tål att stå utomhus.



Per Ragnarsson

Ulla Christensson

Robert Jensen

I andra timmen tog Robert Jensen upp intervjuer han gjort med bl.a. Buredals- och Lundbergfamiljerna, som hade sin verksamhet i Käglinge. Även i Glostorp och Krumbj fanns på sin tid speceriaffärer. Störst var Albin Anderssons Lant-handel i Kristineberg, som hade en bred verksamhet från byggmaterial och lantbrukstillbehör till specerivaror. Ulla Christensson vars farfar startade verksamheten i början på 1900-talet intog podiet och Robert ställde frågor med bilder, som Ulla ställt till förfogande för avscanning och visning på 3 - meters duken i lokalen. Detta blev också ett mycket uppskattat inslag.

Text och bilder, Barbro och Kjell Wihlborg